

DEGPA –dat zijn wij!

De Deutsche Evangelische Gemeinde in der Provinz Antwerpen is een kleinschalige Duitstalige gemeente/parochie onder toezicht van het overkoepelend Protestants Kerkverbond in Duitsland, de EKD (Evangelische Kerk in Duitsland). Naar Belgisch recht zijn we een vzw met godsdienstige doelstellingen.

Contact met andere geloofsgemeenschappen

Onze voertaal is Duits en iedereen die zich in deze taal en onze vorm van godsdienst kan vinden is van harte welkom. Het protestantse geloof is geen voorwaarde om bij ons lid te worden. We zijn wel klein maar staan niet alleen. Wij maken deel uit van de grote christelijke gemeenschap in België en werken nauw, of in lossere verband, samen met overkoepelende organen als de Antwerpse Raad van Kerken, de VPKB (**Vereinigde Protestantse Kerk in België**) en andere organisaties. We bezoeken hun vergaderingen en nemen in observerende of actieve vorm deel aan hun acties. Hierbij horen gemeenschappelijke diensten, afspraken in de organisatie, zorg voor het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen, beurtrollen voor diensten in de kathedraal, zieken- en gevangeniszorg e.a.

Ook met onze zustergemeente in Brussel werken we nauw samen. We maken gemeenschappelijk uitstappen en verzorgen samen de jaarlijkse dienst op de Duitse “Volkstrauertag” in november op het soldatenkerkhof van Lommel. Traditiegetrouw predikt de Brusselse dominee één keer per jaar in Antwerpen en vice versa. Er zijn ook afspraken voor vervangingen tijdens vakantieperiodes en nascholingen.

We hebben veel interesse voor andere geloofsgemeenschappen. Regelmatig vieren we Palmzondag samen met de katholieke Sint Bartolomeuskerk in Merksem en zij komen achteraf nog “buurten” bij onze “paasbazar” met Duitse specialiteiten en gezellige contacten.

De door dhr. Frans Van den Brande (*oudhoogleraar judaïstiek, lid van het Davidsfonds, de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen e.a.*) aangeboden acties, voordrachten en reizen in verband met het Joodse geloofsleven (bezoek van de synagoge, wandeling door de “eruv”, maaltijd bij “Hoffy’s”, reizen naar het Nabije Oosten) vinden steeds veel interesse. En ook met de moslimgemeenschap in de buurt hebben we eerste contacten.

Twee centra

Onze gemeente is klein maar omdat ze de hele provincie Antwerpen bestrijkt, concentreren zich onze activiteiten op twee plaatsen, namelijk Antwerpen en Mol

Toen DEGPA zich in de jaren '60 ontwikkelde, werkten veel Duitstaligen in de nucleaire sector in Mol. De Europese school werd gesticht. Daardoor begon de groei van onze protestantse gemeente en werden er regelmatig kerkdiensten aangeboden. Dit is nu nog zo. Op de eerste en derde zondag viert deze groep een dienst in Mol. Wij hebben hier geen eigen kerkgebouw en komen dus samen in de kapel van de Sint Odradakerk te Millegem (kerkplein).

Expats, die in de haven van Antwerpen werkten, hadden hun woonplaats daarentegen veelal in het Noorden van Antwerpen. Hun jongere kinderen bezochten destijds nog de Duitse school (basis en kleuteronderwijs), die helaas verdwenen is. De ouders bezochten de Duitse school in Brussel of de Europese school in Mol. Vandaag vind je de kinderen van Antwerpse expats vaak in de Antwerp International School te Ekeren.

Veel Duitse en Belgisch-Duitse gezinnen zijn volledig in België geïntegreerd maar hun geloof willen ze liefst in vertrouwde taal en tradities belijden en zo vindt de viering van deze groep op de tweede en vierde zondag van de maand in de Sint Damiaankerk te Wilrijk (TPC Groenenborgerlaan) plaats.

Samen en apart

Om organisatorische redenen hebben beide gemeentedelen hun eigen diensten en programma's zoals bijbelstudies, literatuurkringen, gemeenschappelijk ontbijt, gespreksrondes enz. Deze worden tijdens de diensten en in ons kerkblad "Botschaft" aangekondigd en als het logistiek mogelijk is, is iedereen bij alle activiteiten welkom.

Maar we ondernemen ook veel dingen samen zoals de "Wereldgebedsdag" begin maart en de "paasbazar" in maart of april, de "hemelvaartsfietsstocht" samen met Brussel in mei, de organisatie van het bezoek door of bij onze zustergemeente Stralsund in juni, het afsluitende tuinfeest vóór de zomervakantie, de openingsdienst van het nieuwe schooljaar in de haven bij de zeemansmissie en ons traditioneel advents-weekend in Duitsland.

Tijdens de zomervakantie zijn er de "Sommerandachten" in de pastorie van onze kerk in de Bredabaan in Merksem of in Mol bij gemeenteleden thuis om de lange vakantieperiode te overbruggen. Hierbij gaan parochieleden afwisselend de dienst voor.

Praktisch

De kerkenraad is het bestuursorgaan van de DEGPA voor het reilen en zeilen in de gemeente. De leden worden door de parochianen verkozen. Er zijn 4 presbyters voor Antwerpen en 2 voor Mol. Samen met de dominee vergaderen ze regelmatig en bepalen de orde van de dienst, de organisatie van evenementen, de samenwerking met andere instituties en het beleid van de parochie. In ons kerkblaadje "Botschaft" vind je naast veel interessante dingen ook nieuws uit het presbyterium en alle presbyters met naam en adres. Ze zijn immers aanspreekpartner voor alle parochieleden en nieuwkomers. De bestuursraad zorgt voor het beheer en alle contacten met de Belgische staat.

Ons contract met de EKD verzekert ons van hulp bij het aanstellen van een voorganger. De Duitse dominee wordt voor zes jaren vrijgesteld om in het buitenland te gaan werken. De parochieleden mogen uit meerdere door de EKD voorgestelde kandidaten kiezen. Stemgerechtigd zijn alle gemeenteleden.

De dominee en zijn gezin wonen boven in het pastoorshuis in Merksem, Bredabaan 220. Op de begane grond vindt men vergaderzaal, bibliotheek, keuken en tuin, die plaats bieden voor kleinere evenementen en bijeenkomsten van de gemeenschap.